

De Bango's en andere vliegduiven bij Twan van der Heijden in Rosmalen



Tekst en foto's: Aviculture Europe



Twan van der Heijden zal zichzelf misschien nog maar nauwelijks herkennen. Het bezoek aan hem was alweer enkele jaren geleden, waarna de tekst en foto's vanwege allerlei redenen zijn blijven liggen. Maar beloofd is beloofd, dus komt het er toch nog van. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.

Twan is een vliegduivenman hij is lid van de vereniging "Vrienden van de VliegDuivenSport" kortweg VDS genoemd en hij adverteerde op dat moment met Bango duiven die hij te koop had. Dat trok onze aandacht omdat we eerlijk gezegd nog nooit van dat duivenras hadden gehoord.



Bij hem thuis hadden ze vroeger Postduiven. Toen hij op zich zelf ging wonen, had hij eerst Tortelduiven, maar de postbode heeft hem weer op het spoor gezet van de duivensport; die gaf hem een oude postduif. Hij heeft onder andere 20 jaar lang Birmingham Rollers gehad, zelfs Altstammer Tuimelaars en Wamduiven.

Links en rechts:
Erlauers kwamen er later bij. Op de dag dat wij hem bezoch-

ten liet hij ze speciaal voor ons los. Helaas waaide het erg hard en de groep dreef steeds af, uiteindelijk kwam er die dag niet één van thuis. Het heeft nog dagen geduurd, voordat ze binnendruppelden.





Uiteindelijk raakte hij gefascineerd van duikvliegduiven en vanaf de negentiger jaren had hij dan ook al Kelebeks.

Later kwamen daar Erlauers bij. In 1995 ruilde hij wat duiven met Frans van Bommel uit Hapert en kwam zo in bezit van Bango duiven, die hij gebruikte om zijn andere vlieggrassen te leren 'omhoog' te gaan en te duiken, want dat konden Bango duiven goed. Ofschoon het volgens Twan verder niet zulke bijzondere vliegers zijn.

Links: Een Koppel Bango duiven op het nest. Ze brengen hun jongen goed groot en zijn erg zorgzaam. Dit is een koppel kleurstaarten.

Rechts: Ook dit zijn Bango's, in de witkop uitvoering. Het is een klein compact duifje, wat niet schuw is.



Links: Blauwgekraste Bango's met witkop en witpen.



Rechts: Een Bango duivin in roodschild, met jongen op het nest.





Links: Koppel Bango duiven met jongen, waarbij de doffer en duivin verschillend getekend zijn, maar volgens Twan ligt dat tekeningpatroon redelijk vast, zodat er toch steeds weer kleurstaarten, witkoppen en schildgetekende uit te voorschijn komen.

Historie

Voor de historie doken we het internet op, want in boeken was niets te vinden. Al snel kwamen we erachter dat de meeste informatie in Turkije was te krijgen, ofschoon we onze twijfels hebben bij beweringen over Kruisvaarders die een rol zouden hebben gespeeld bij de verspreiding van dit ras.

Heinz Bußmann, bewerkt door: Dieter Tödtemann

Bango

De kleine Bango duif met z'n brede vlakke kop, behoort tot de groep van duikvliegers. Het is een oud oorspronkelijk duivenras, wat tussen meeuwen en de tuimelaars staat. Ze vliegen als tuimelaars en ook zeer hoog en hebben daarbij een uitstekend oriënteringsvermogen om het hok terug te vinden. De Bango wordt ook als pure hoogvlieger gebruikt.

In Jordanië kon Rik VAN LENT rond de eeuwwisseling meeuw-achtige Schildduiven fotograferen die samen met allerlei anderen nog vlijtig gejaagd worden. Schildige Bango's worden in het Oosten vaak als 'gangmakers' voor duikvluchtduiven gebruikt.

Azman Pigeons zijn duikduiven, zoals de Bango, Baska en andere meeuw-achtige vliegrassen

Omdat veel grote en bekende liefhebbers in Istanboel de overstap naar de postduivensport hebben gemaakt, is de Bango in het gedrang gekomen en verliest zijn populariteit. Ze komt minder veel voor in vergelijking met 10 jaar geleden. De Bango was een van de meest kostbare duivenrassen die in Turkijë werden gefokt, maar is op dit moment in gevaar en dreigt uit te sterven.

Naast Turkije als het land van herkomst, worden op Internet ook Macedonië, Albanië, Servië en Griekenland genoemd. Ze staan afgebeeld met en zonder jabot en de kop doet sterk denken aan die van de Spaanse Figurita meeuw, misschien iets breder, maar wel diezelfde hoekige afplatting in de voorkop.

Deze Bango duif is één van de rassen die genoemd worden naast de Donek, Polapci, Azman, Yoz, Takla, Kelebek en Baska. Er gaat een geheel nieuwe wereld voor u open.

Voor meer info: Neem gerust contact op met de Vereniging, Vrienden van de VliegDuivensport VDS

<http://www.vliegduivensport.nl/>

Secretaris: Jos Ankone, tel. 0031 (0) 74 2665071.

e-mail: jos.ankone@hetnet.nl

